

Sint Maarten

Doel van de les	de kinderen leren wie Sint Maarten was en wat er gevierd wordt met Sint Maarten
Duur van de les	ca. 30 minuten, maar naar wens uit te breiden
Benodigde materialen	kleurplaten geprint, eventueel verkleedkleden en afbeeldingen van Sint Maarten

Lesopbouw

> Introductie, ca. 5 minuten

Wist je dat de Domtoren eigenlijk helemaal niet “Dom” heet? Hij heet eigenlijk de Sint Maartenstoren en is dus vernoemd naar de Sint Maarten die wij vieren op 11 november. Sint Maarten is niet alleen de naamgever van de Domtoren (en Domkerk, want die heet eigenlijk Sint Maartenskerk), maar ook de beschermheilige van Utrecht. Wat heeft Sint Maarten te maken met onze stad en de Domtoren? En wat vieren we eigenlijk met Sint Maarten?

> Verhaal van Sint Maarten, ca. 5 minuten

Martinus, zo heette Sint Maarten eigenlijk, leefde heel lang geleden. Hij werkte als soldaat in het Romeinse leger. Als hij aan het werk was, had hij hele mooie kleding aan die hij mocht lenen van leger. Een glanzende helm, stevige leren laarzen, een riem met een zwaard er aan en een mooie, grote rode mantel. Aan deze kleding konden de mensen zien dat hij belangrijk was.

Op een dag reed Martinus op zijn paard richting de stad. Het was een koude winteravond en hij wist dat hij moest opschieten: het werd donker en dat betekende dat de stadspoorten bijna gingen sluiten. Hij wilde graag overnachten in de stad, dus hij stuurde zijn paard richting de poorten.

Toen hij dichterbij de poort kwam, hoorde hij een gejammer. Martinus, hoog op zijn paard, keek om zich heen. Wat was dat geluid? Toen Martinus nog eens goed keek, zag hij bij de stadspoort een man zitten. De man had bijna geen kleren aan, hij beefde en bibberde van de kou. Zodra hij Martinus op zijn paard zag, kroop hij nog meer in elkaar. Hij was bang dat Martinus boos op hem zou worden en hij schaamde zich omdat hij er niet zo goed uitzag. Martinus stopte zijn paard voor de arme man. “Wat doe jij hier?”, vroeg hij. De man zei bibberend: “ik vraag mensen om een beetje geld, zodat ik wat te eten kan kopen. Ik heb honger en dorst en het is heel koud.”

Martinus had medelijden met de man. Hijzelf zat lekker op zijn paard, goed aangekleed en onderweg naar een slaapplek waar hij ook iets zou eten. Deze arme man had helemaal niks, niet eens kleren om hem warm te houden...

Maarten dacht na. Hij wilde deze man zo graag helpen! Toen kreeg hij een idee. Hij keek naar zijn lange, rode mantel. Die was eigenlijk van zijn werk, van het leger, maar deze arme man had echt hulp nodig. Maarten pakte met zijn ene hand zijn zwaard uit zijn riem en met zijn andere hand pakte hij zijn mantel. Met een snelle haal sneed hij de mantel in tweeën. Hij gaf één helft aan de bedelaar, de andere helft zou hij teruggeven aan het leger.

“Zo, ik wil mijn mantel met jou delen. Met dit stuk kan je jezelf warm houden vannacht. Zorg goed voor jezelf!”. En nog voor de arme man hem kon bedanken, reed Martinus op zijn paard snel de stad in.

Later nam Martinus ontslag bij het Romeinse leger. Het helpen van de bedelaar heeft hem laten inzien, dat hij voortaan alleen nog maar mensen wil helpen. Alles wat hij heeft wil hij delen, want daarmee kan je écht verschil maken!

› **Nabespreken verhaal, ca. 10 minuten**

Bespreek met de kinderen wat Martinus doet. Hoe heeft hij de bedelaar geholpen? Mag hij iets kapot maken dat eigenlijk niet van hem is? Hebben de kinderen zelf weleens iemand geholpen? Of iets gedeeld?

Vertel dat het delen het allerbelangrijkste is als we Sint Maarten vieren. Kinderen delen hun liedjes aan de deur en mensen delen hun lekkers met de kinderen. Hebben de kinderen zelf weleens Sint Maarten gevierd?

› **Naspelen verhaal, ca. 10 minuten**

Vertel het verhaal van Sint Maarten nog een keer en laat verschillende kinderen het verhaal uitbeelden. Optioneel kan je verkleedkleden in de verkleedhoek leggen, waarmee kinderen zelf het verhaal kunnen naspelen.

› **Inkleuren kleurplaat, ca. 20 minuten**

Om de klas in Sint Maartenstemming te brengen, kan je de kleurplaat op de volgende bladzijde laten inkleuren door de kinderen.

Optioneel kan je met de klas nog lampions knutselen of samen Sint Maartenliedjes zingen.



Heb je leuke foto's gemaakt? Stuur ze naar domtoren@utrechtmarketing.nl en vermeld erbij of het op social media gedeeld mag worden.

